

Adolfsberg den 1/7 1931

Min kära syster¹⁾!

Du skall ha mycket tack för brevet jag fick från dig, hoppas att din mage blivit bättre nu, så kanske du snart kan komma till mig. Det skulle vara så roligt för mig om någon komme. Sven²⁾ o Nils³⁾ var hos mig midsdan, och Axel Aldén⁴⁾ och Olle⁵⁾ en stund, annars har ingen vart här. Hade brev från Anna⁶⁾ såg att hon ämna sig hem till dej en tid då kanske även hon kan komma hit så roligt. Jag kände mig riktigt kry när jag kom från St första dagarna och magen var så bra. Så jag fick 2 tim att vara uppe o ut i solen skulle jag få vara en stund o en ligghall men så börja magen att värka så jag ligger allt still. Jag kunde till slut titta mig till den medesin som jag visst jag fick i St, så nu börjar den bli lungare men är så svårt när magen krånglar.

Kära Ellen du var så snäll som hjälpte de mina. Reste hem till dem ett tag, det är så synd om de mina, hur jag undrar hur de har det och hur det skall se ut bortikring, om de har något rent att ta på sig, ja jag får inge veta bara ligga här och tänka på dem. Måtte inte lilla Ingrids⁷⁾ krafter bli för hårt anlitad, hon är ju blått ett litet barn ännu jag är rädd att Karl⁸⁾ fodrar mer av henne än hennes späda krafter tål med. Om det funnes en ordentlig flicka att få till hjälpe som sjötte hemmet ordentligt åt dem, men det ser ut som omöjligt för oss att kunna få tag på en enda ordentlig flicka. Men det kanske kan bli bättre när ???? kommer bort, hon inte längre sätter i dem allt möjligt. Från henne har aldrig något godt kommit. Pappa skrev att hon skulle flytta, jag blev verkligen glad när jag fick höra det. Om jag kunde bli människa och komma hem till de mina jag längtar så till dem. Det behövs så mycket tro och tålamod, för att ej riktigt sjunka ned i förtvivlan. Man ser så mycket den ena kamraten efter den andra går bort. Nu när jag har stort hopp att lungan skall gå bra, då krånglar magen, varför skall inte Gud vilja göra mig frisk för mina små barn skull som så väl behöver sin mamma hos sig. Vår Gudstro sättes på hårt prov, måtte vi bestå provet och utgå segrande. Kära Ellen nu vill jag sluta hoppas att vi snart få träffas så vi får språka vid varandra, jag ligger på ett litet rum så du kan få vara hela dagen hos mig när du kommer, och även Anna när hon kommer.

Hälsningar i mängd till dig och till Anna när hon kommer hem
eder syster

Tag inget med till mig i matväg. Ett par bananer och litet blommor om du kan plocka några, annars inget

Har äran gratulera födelsebarnet [Ellen fyller 2/7]

Brev från Emma Eriksson * 1894-1932

* Syskon

¹⁾ Ellen Eriksson * 1892-1949

²⁾ Sven Eriksson * 1897-1976

³⁾ Nisse Adolfsson 1912-1983. Oskar och Annas son.

⁴⁾ Axel Aldén 1886-1965. Annas svåger.

⁵⁾ Olle Aldén 1919-2006. Son till Axel.

⁶⁾ Anna Eriksson * 1888-1964. Gift med Oskar.

⁷⁾ Ingrid Pettersson 1920-2009. Emma och Karls dotter.

⁸⁾ Karl Pettersson 1887-1983. Gift med Emma.